

## Liturgie 5 januari Oostwold

Welkom en mededelingen

Aanvangspsalmen 72: 1,4,

Moment van stilte.

vg: Vrede zij U allen!

gem: DE WERELD ZIJ VREDE!

vg: Wij roepen God aan.

gem: WIE IS GOD?

vg.: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

gem: DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID,

vg: die de verdrukten recht verschaft

gem: DIE DE HONGERIGEN BROOD GEEFT

vg.: Zie Hij komt, de koning van de armen,

gem: HEM ZEGENEN DE VORSTEN DER AARDE

vg: en alle volken dienen hem.

gem: WIJ HEBBEN ZIJN STER IN HET OOSTEN GEZIEN

vg: en prijzen zijn naam voor altijd!

Gebed op de drempel

Lied 283 1,2,4,5

Gebed om ontferming.

Psalm 98b

Gebed voor de opening van het woord

Schriftlezing Jesaja 60:1-6 (uit Naardense bijbel)

Lied 517:1,2

Mattheus 2:1-12

Lied 1005

Na de overweging ons nieuwe oefenlied 843 "*Wat te kiezen*".

Psalm 72 in bewerking van Karel Eykman

Dankgebeden, voorbeden Stil gebed onze Vader.

Collecte

Slotlied 423:1,2,3

Zegen