

Liturgie gedenkenzondag

22 november 2020

voorganger pastor Tineke Huizing-Piersma

In verband met het maximum van 30 kerkgangers per dienst is besloten de dienst 2 keer te houden
- om 9.30 uur in Finsterwolde
- om 11.00 uur in Oostwold

De dienst is voorbereid door de pastor en de liturgiecommissie.

In deze dienst gedenken we hen die ons in het voorbije kerkelijk jaar ontvielen.
Zij vormen een stukje van ons leven door de herinneringen, de familieband of de levenslessen die we van hen hebben geleerd.
Vandaag willen wij hun namen noemen en voor elk van hen een kaars aansteken aan de Paaskaars.
Na afloop van de dienst mag deze kaars mee naar huis worden genomen.

Welkom

Intochtslied: Psalm 118: 1, 5

Bemoediging en groet

Vervolg intochtslied: Psalm 118: 7, 10

Inleiding

Gebed om ontferming

Gloria: lied 304

Uitleg liturgische schikking

Lied 736

Zondagsgebed

Schriftlezing: Psalm 138

Psalm 138: 1, 4

Overdenking

Lied 601

Geloofsbelijdenis

Gedicht

Lied 199

Het noemen van de namen

na het noemen van elke naam zal iemand van de familie, een vriend, een vriendin of de ouderling een kaars aansteken

wanneer u naar voren loopt, wordt u verzocht een mondkapje te dragen

- v Laten ook hier de namen genoemd blijven van wie gestorven zijn.
Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap,
zij noemden ons de Naam die doet leven.
Zij deelden met ons de dagen en de nachten.
- v Wij willen hen in liefde en eerbied gedenken, en we noemen de namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn.
Als teken, dat in het licht van God het leven doorgang zal vinden, ontsteken wij een kaars aan de Paaskaars.

In Finsterwolde gedenken we:

25 febr Geertje Gerda Ina Koster-Westervaarder

11 juni Fred Hiltmann

23 juli Anje Hilda Huisman-Crebas

11 aug Johanna Hildegard Rosevink-Manssen

In Oostwold gedenken we:

4 jan Luppo Koetje

1 mrt Anje Bult-Eisma

4 apr Naantje Udema-Oudekerk

28 okt Alberdina Olsder-Viswat

- v Wij ontsteken een licht aan het licht van Pasen voor al die mensen uit onze gemeente, maar ook daarbuiten, die een dierbare hebben verloren, misschien in stilte rouwen.
Voor die mensen die er moeite mee hebben het Licht weer te zien.
- v Wij ontsteken een licht aan het licht van Pasen voor de velen die vandaag sterven, voor de kinderen die geen toekomst kregen, voor de mensen wie geweld is aangedaan, voor slachtoffers van oorlogen die nu woeden; voor wie sterven, ongeweten, ongekend, alleen gekend door U.
- v En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis, God het begin en het einde is.

Lied 731

voor een ieder die dat wil is er nu gelegenheid om een kaarsje aan te steken

wanneer u naar voren loopt, wordt u verzocht een mondkapje te dragen en afstand te bewaren

ondertussen luisteren we naar fluitmuziek.... (lied 256)

Gebeden

Slotlied: lied 835

Slotgebed

Collecteschaal bij de uitgang