

Nieuwsbrief

**22 november 2020 – 11.00 uur in Oostwold – gedachtenisdienst
ook te beluisteren via: kerkomroep.nl**

Voorganger: pastor Huizing-Piersma

Ambtsdragers: dhr. Meijer en dhr. Drewel

Muzikale medewerking: dhr. de Vries (orgel) en mevr. Drewel (dwarsfluit)

Liturgische schikking: dhr. Nuninga

Lectoren: mevr. Hut, mevr. Drewel en mevr. Akkerman

Koster: dhr. Akkerman

De bloemen uit de kerk gaan, met een hartelijke groet van ons allen, naar mevr. Fransen en naar fam. Koetje.

Zondag 29 november is er om 9.30 uur een dienst in Oostwold en de voorganger is ds. v/d Werff

Collecte

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd via de collecteschaal.
Op de achterzijde vindt u een toelichting op de collecten.

1^e PKN – Pastoraat

2^e Kerk

3^e Bloemenfonds

De opbrengst wordt gelijkelijk over de doelen van deze zondag verdeeld.
Mocht u een bepaald doel met een grotere bijdrage willen steunen dan kunt u uw gift via de bank overmaken: NL 46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Protestantse Gemeente De Dollert.
Graag bij uw gift vermelden voor welk doel deze bestemd is en voor welke zondag de collecte gepland stond.

Toelichting bij de collecten

1^e → PKN – Pastoraat

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

3^e → Bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Ambtsdragers

Graag verwijzen wij u naar de mededeling in ons kerkblad Vlechtwerk (*blz. 9*). U wordt in de gelegenheid gesteld ondertekende briefjes in te leveren met namen van personen die u geschikt acht voor het ambt van diaken, ouderling of ouderling-kerkrentmeester.
De uiterste inleverdatum hiervoor was 15 november, maar is verschoven naar 22 november.

Agenda

De kerkenraad vergadert dinsdag 1 december om 19.30 uur in Ons Gebouw