

Liturgie voor de dienst op de 3e zondag na

Epifanie

Zondag 24 januari 2021 om 9.30 uur in
de Vennekerk te Winschoten (In verbondenheid met de
Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela)

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude

Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Aansteken van de tafelkaarsen

Votum

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen. (Allen gaan staan)

Groet

Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer

A: AMEN.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Aanvangslied: Lied 275 : 1 en 2

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebed om de nood van de wereld, met Kyrie

Glorialied: Zum Gloria, uit de 'Deutsche Messe'
van Franz Schubert (1797 - 1828)

1. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Singet der Himmlischen selige Schar.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Stammeln auch wir, die die Erde gebar.
Staunen nur kann ich und staunend mich freu'n;
Vater der Welten! doch stimm' ich mit ein:
Ehre sei Gott in der Höhe!

2. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Kündet der Sterne strahlendes Heer.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Säuseln die Lüfte, brauset das Meer.
Feiernde Wesen unendlicher Chor
jubelt im ewigen Danklied empor:
Ehre sei Gott in der Höhe!

Gebed om de Geest

V: De Heer zij met u

A: De Heer zal u bewaren

Eerste lezing: 1 Samuël 3 : 1-10

Muziek: Lied 266

1 Die ons schiep,
en ook nu nog
– als hier de nacht ons
overmant –
houdt in de holte
van uw hand,

2 die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

3 Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,

liefde, die ons tot
leven wekt,

4 ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

5 Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht

Evangelielezing: Marcus 1 : 14-20

Muziek: Lied 339b
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelmuziek

Muziek: Lied 533

1 Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.

Refrein: In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

2 Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft een nieuwe weg te gaan
en Hij wil mensen van hun angst genezen,
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.

Refrein: In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

Overlijdensbericht

Zingen ter nagedachtenis: Lied 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en toelichting collecte

Muziek: Lied 315

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen