

## **Geldzorgen en de kerk – een bericht van de diaconaal consulent**

Het programma Kassa vroeg pas aandacht voor mensen die niet meer rond kunnen komen via hun campagne '#ikredhetnietmeer'. In het kort vroegen zij om je verhaal te delen, zodat zij daarmee aandacht kunnen vragen bij de politiek. Hier is massaal op gereageerd. Google hier maar eens naar. In het programma Jinek van 6 september spraken twee mensen open over het verhaal wat ze deelden. Stef van der Werf, winkelmanager bij Gall&Gall, verdient netto €2200, is alleenstaande vader van twee kinderen en heeft flinke geldzorgen. Verpleegkundige Rebecca Boltong houdt €50 per maand over voor boodschappen. Zij waren zo moedig hun verhaal te doen. Ik moedig kerken aan om de campagne van Kassa te delen op hun nieuwsbrief/ website en er in de zondagse diensten blijvend aandacht voor te vragen. Want, er komen steeds meer mensen bij die grote geldzorgen hebben. Dat zie je niet aan de buitenkant. Het roept vaak ongemakkelijkheid op.

### **Wat kun je hierin als kerk dan doen?**

Heb bewust aandacht hiervoor, ook voor wat het doet met mensen. Mensen schrikken vaak van de lokale cijfers hierover. In Oldambt zijn er 16.890 huishoudens, waarvan ruim 28% (4715) schulden heeft en nog eens 34% (5815) financieel 'op het randje' loopt. Er hoeft maar weinig te gebeuren voor veel mensen, waardoor je in de schulden terecht komt. Bijvoorbeeld de energierekening die ineens omhoog gaat. Daarom is het noodzakelijk dat we hier het gesprek over aan gaan. Ik pleit voor de kerk als oefenplek voor 'onhandige of ongemakkelijke gesprekken' hierover. Waarom? Omdat geldzorgen een behoorlijk stempel op je leven drukken. Omdat we als broers en zussen met elkaar om willen gaan. Omdat wij elkaars lasten willen dragen in de kerk. Niet om het op te lossen, wel om het samen aan te kijken. Gek genoeg biedt de huidige tijd daar juist kansen toe. Met alle stijgende (energie)prijzen is het veel natuurlijker om te vragen: Red je het allemaal nog? Is jouw energiecontract al vernieuwd? Maak jij je daar zorgen over? Alles is flink duurder geworden, dat vind ik lastig. Lukt het jou nog om rond te komen? Zou je je zorgen met mij willen delen? Dat soort vragen helpen. Liever samen 'onhandig' liefhebben, dan niet genoemd, toch?

### **Daar is de diaconie toch voor?**

Als het om armenzorg/ financiële hulp gaat, kijken we inderdaad al snel naar de diaconie. Echter, hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid voor de hele kerkgemeenschap. Diakenen kunnen hier wel een coördinerende rol in hebben en gemeenteleden stimuleren om deze verantwoordelijkheid samen te dragen. Het probleem is echter te groot om te verwachten dat alleen de diaconie dit zou kunnen. Dus hoe kun je samen alert zijn, hoe stimuleer je aandacht en zorg hiervoor naar elkaar? Dat zijn zaken die de hele gemeenschap aangaan. Wees daarom extra alert bij kruispunten in het

#### **Schuldhulpmaatje Oldambt**

Venne 135, Winschoten  
ma-vr van 10:00u tot 13:00u  
tel 06 15377069  
mail [info@shmoldambt.nl](mailto:info@shmoldambt.nl)  
[www.shmoldambt.nl](http://www.shmoldambt.nl)

#### **STAP Oldambt: Voor hulp bij geldzaken**

Boschplein 2, Winschoten  
check de website voor openingstijden  
Tussen 9:00u en 10:30u op werkdagen bereikbaar op:  
0597- 421833  
en via [info@stapoldambt.nl](mailto:info@stapoldambt.nl)  
[www.stapoldambt.nl](http://www.stapoldambt.nl)

#### **Noodfonds Oldambt (Stichting ISF Oldambt)**

Bereikbaar voor noodhulp via 06-39254879  
[info@isf-oldambt.nl](mailto:info@isf-oldambt.nl) of  
[hulpvraag@isf-oldambt.nl](mailto:hulpvraag@isf-oldambt.nl)  
[www.isf-oldambt.nl](http://www.isf-oldambt.nl)

#### **Anoniem**

Echter, is het ook zeer begrijpelijk als je dit liever niet deelt aan iemand dichtbij of in jouw kerk. Ook daarin ben je niet de enige. Daarom wijs ik (jo)u ook graag op anonieme mogelijkheden:

Bijvoorbeeld via de website [www.geldfit.nl](http://www.geldfit.nl) kun je een anonieme test bij doen bij (mogelijke) geldzorgen. Vervolgens krijg je een overzicht van organisaties in jouw buurt waar je aan zou kunnen kloppen. En via [www.wijgaanhetfikksen.nl](http://www.wijgaanhetfikksen.nl) vind je een app om te downloaden. Hier kun je anoniem aan een buddy/ maatje in Nederland gekoppeld worden en met hem/ haar je geldzorgen delen.

En [www.moneyfit.nl/over-ons/](http://www.moneyfit.nl/over-ons/) is een website speciaal voor jongeren (16-25) over geld(zorgen) en alles wat bij geldzaken komt kijken als je jong bent.

leven van mensen om je heen; verlies van partner, verandering van baan of inkomen, scheiding, gezinsuitbreiding, bij ziekte en nu ook bij verandering van energiecontract. Al deze zaken hebben gevolgen voor iemands inkomen.

**Ja, maar wat moet ik er dan mee als iemand het mij verteld?**

Eerst gewoon een luisterend oor bieden. Erkennen wat dit doet met iemand. Vragen wat je kunt betekenen. Vooral niet zelf direct iets willen oplossen. Wellicht kun je daarna samen kijken naar wat verder nodig is. Soms kan iemand wel een steuntje in de rug gebruiken bij verdere hulp inschakelen. Samen weet je meer. Soms helpt het ook om samen overzicht te creëren. En als je daar zelf niet goed in bent, kun je daar ook Schuldhulpmaatjes voor inschakelen. Voor hulp bij geldzaken kun je terecht bij STAP Oldambt. Echter niet voor elk probleem is ook (direct) hulp of een oplossing. Juist daarom is een luisterend oor extra belangrijk. Op de website [www.eerstehulpbijschulden.nl](http://www.eerstehulpbijschulden.nl) vind je ook volop tips hoe je iemand kunt helpen.

We hebben in de komende tijd veel moedige mensen nodig, zoals Stef en Rebecca, die hun verhaal durven delen. En moedige mensen die er naar durven vragen. Doe jij mee?

**Christiaan Dekker – diaconaal consulent Oost-Groningen**  
06 387 720 33 / [christiaandc@classisgroningendrenthe.nl](mailto:christiaandc@classisgroningendrenthe.nl)